

Titel: Der griechische Bergtee vom Verschwinden bedroht

Auszugsweise Uebersetzung

Die Ausbeutung des griechischen Bergtees (Sideritis) hat unkontrollierte Ausmasse angenommen mit dem Resultat, dass Wissenschaftler der Universität Thessaloniki und der Landwirtschaftsorganisation ELGO-DIMITRA die Ergreifung von Massnahmen fordern, wie sie bei illegalem Holzschlag angewandt werden.

Eine Veröffentlichung der Zeitung „Kathimerini“ berichtet, dass organisierte Banden unzählige Berghänge im ganzen Land durchkämmen und illegalerweise wilden Bergtee sammeln in solchem Mass, dass die Ausrottungsgefahr bereits absehbar ist.

Hauptsächliche Einsatzgebiete dieser Banden sind der Peloponnes, Kreta (Tee namens „Malotira“), Zentral- und Nordgriechenland.

Es wird angeführt, dass mit wildem Bergtee kein Handel betrieben werden darf und dass sein Sammeln nur für den häuslichen Eigenbedarf erlaubt ist. Viele Forstämter haben hierzu Regelungen erlassen, welche die Sammelmenge und die Zeitspanne festsetzen.

Anmerkung Redaktion Sparta Natura

Am Ende folgt noch eine Erläuterung, zur Vorbeugung welcher Krankheit der griechische Bergtee hauptsächlich getrunken wird.

15 Οκτωβρίου 2012

Το ελληνικό τσάι του βουνού κινδυνεύει με εξαφάνιση

Περιβάλλον Ενέργεια Οικολογία:

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η εκμετάλλευση του ελληνικού τσαγιού του βουνού (Sideritis) με αποτέλεσμα επιστήμονες του ΑΠΘ και του Τμήματος Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να συστήνουν μέτρα αντίστοιχα με εκείνα για την λαθροϋλοτομία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή” οργανωμένες ομάδες που συλλέγουν και πωλούν αυτοφυή φυτά από όλη τη χώρα χτενίζουν δεκάδες βουνοπλαγιές όπου φυτρώνουν είδη ελληνικού τσαγιού και το συλλέγουν παράνομα σε τέτοιο βαθμό που είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος εξαφάνισής του.

Κύριες περιοχές δράσης των ομάδων αυτών είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη (μαλοτήρα), αλλά και η βόρεια και κεντρική Ελλάδα όπου βουνά όπως ο Γράμμος, ο Βόρας, αλλά και ο Ολυμπος, έχουν χάσει σημαντικό μέρος από το απόθεμά τους σε τσάι του βουνού.

Το τσάι του βουνού κινδυνεύει επίσης από τη βοσκή, όπως δείχνει το παράδειγμα του όρους Φαλακρού.

Σημειώνεται πως το τσάι του βουνού δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης παρά προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μάλιστα, πολλά δασαρχεία έχουν εκδώσει ρυθμιστικές διατάξεις που καθορίζουν τις ποσότητες και τον χρόνο συλλογής.

Το ελληνικό τσάι βρίσκεται ψηλά στον κατάλογο της πυραμίδας των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών που αυτοφύονται στην Ελλάδα. Αν και από αυτό παρασκευάζεται το πιο διαδεδομένο ελληνικό αφέψημα, καλλιεργείται σε ελάχιστες περιοχές της χώρας (κυρίως στη Βρύναινα Μαγνησίας και αλλού σε μικρότερες εκτάσεις).

Μάλιστα, το ελληνικό τσάι του βουνού και συγκεκριμένα η ποικιλία sideritis scardica που συναντάται στη Μακεδονία θεωρείται ότι έχει **θαυματουργές ιδιότητες για την αντιμετώπιση της ασθένειας Αλτσχάιμερ** η οποία προκαλεί εκφυλισμό των εγκεφαλικών κυττάρων.